

Bijlage I. Repa- en Ambler-culturen: gewoontes en regels

JE BENT EEN REPA

Je bent erg vriendelijk. Je praat graag met buitenlanders
Je kletst niet veel. Je gaat snel verder naar de volgende buitenlander.
Je houdt van handen schudden. Je houdt van het gevoel de buitenlander te leren kennen. Als een buitenlander geen hand geeft, pak je zijn hand.
Je plaatst je gezicht heel dicht bij dat van de buitenlander.
Je bent niet formeel. Je vindt jezelf vriendelijk als je luid en gespannen spreekt.
Je houdt er niet van genegeerd te worden en je wordt boos als een buitenlander dat doet. Je uit je woede door op één been te gaan staan en (proberen) te springen.
Vrouwen en mannen, jullie gedragen je op dezelfde manier. Mannen spreken graag met buitenlandse vrouwen. Vrouwen spreken graag met buitenlandse mannen.

JIJ BENT EEN AMBLER

Je spreekt graag met andere Amblers.
Je begint nooit een gesprek met een buitenlander. Je spreekt alleen als de buitenlander begint te praten.
Als je spreekt, kruis je je armen op je borst.
Je bent erg aardig en je herhaalt "meneer/mevrouw". Je vindt het aanraken van de ander of aangeraakt worden erg onbeleefd.
Onder Amblers worden mannen beschouwd als het kwetsbare geslacht en vrouwen beschermen hen.
Ambler mannen vermijden oogcontact en vooral met buitenlandse vrouwen. Als iemand je aanspreekt, word je verlegen.
Je voelt je vaak verlegen. Je uit je verlegenheid door met je hand op je hoofd te tikken.
Ambler mannen kunnen alleen met buitenlandse mannen praten als buitenlandse mannen een gesprek beginnen. Ambler mannen praten terwijl ze naar de vloer staren.