

Een object – jouw cultuur

- Ga in een cirkel zitten.
- Deelnemers brengen een voorwerp/foto/lied/gedicht mee dat representatief is voor hun cultuur.
- De voorwerpen worden in het midden van de cirkel geplaatst.
- Iedereen legt uit waarom die dat voorwerp heeft gekozen.
- Bespreek daarna:
 - Heb je overeenkomsten gevonden in je objecten?
 - Vond je het interessant of verrassend om een specifiek object te zien?
 - Was het moeilijk om je object te kiezen?
 - Wil je nog vragen stellen aan de anderen?